



Rolf Andersson, Göran Mårtensson, Rune Olsson och Sten A. Petersson från bokgruppen. Foto: Tinna Hiller Andreasson

## När fotokonsten var ny

[Tinna Hiller Andreasson](#)

**KARLSKRONA.** Som brukligt presenterade föreningen Gamla Carlskrona sin nya årsbok lagom till första advent. Årets bok bjuder på en kavalkad av bilder från fotografins barndom till färskare bilder tagna med mobilkamera.

Arbetet med "En vandring i Carlskrona" började redan i våras.

Grunden till boken är dels en samling med gamla bilder, som Gamla Carlskrona ärvde av medlemmen Per Rostin, dels en stor mängd glasplåtar som föreningen har haft deponerade på Blekinge museum.

### Bilder från 1850-talet

De äldsta fotografierna är från 1850-talet, när kameran var en ny uppfinning.

Bokens andra halva innehåller fotografier från idag.

– Det är bilder från 1850-talet till 1940-talet. Sedan var jag själv ute den 6 och 7 oktober med min mobil och tog bilder på samma platser idag, så att man ska kunna se hur staden har förändrats, berättar Göran Mårtensson, ordförande i Gamla Carlskrona.

Det ligger en hel del detektivarbete bakom bokens texter, eftersom många av motiven har varit svåra att identifiera.

– Vi har lagt ner mycket energi på att ge mycket information om bilderna. Det har tagit nästan lika mycket tid med texterna som allt det andra arbetet, men informationen är ju väldigt viktig i det här sammanhanget, säger Göran.

Bland de äldsta motiven är Coopmans backe och Ronnebygatan med Bergqvistska gården och Grevagården. Båda bilderna är tagna av apotekare Adolf Söderström, en av fotokonstens pionjärer i Karlskrona.

I boken finns också en karta från 1909, så att man kan se hur stadsplanen såg ut då.

– Något man kan notera är att det också är hela gator och stadsdelar som inte finns längre, påpekar Rolf Andersson.

Gamla Carlscrona har gett ut årsböcker nästan varje år sedan starten 1945.

### **Populära årsböcker**

Den hittills mest populära boken kom 2005 till föreningens 60-årsjubileum och hade titeln "Då och nu". Liksom årets bok innehöll den både nya och gamla bilder.

Även årsböckerna från 2011 och 2012 var mycket efterfrågade och av dem finns bara några få exemplar kvar.

– Vi hoppas att den här boken ska väcka intresse även bland de yngre, så att de kan se hur stan såg ut en gång, säger Sten A. Petersson.

"En vandring i Carlscrona" kommer att säljas på flera platser fram till jul. Den kan även köpas direkt från föreningen.

Publicerad: 03. december 2013 00:18